

LOE COLUMN KERKVENSTER- 18 september 2017

Beste luisteraars,

Hoewel Ede, zoals door velen wordt beweerd, tot de Nederlandse Bible Belt behoort, kom ik nogal eens Edenaren tegen die geen idee hebben of er in deze plaats een Raad van Kerken bestaat. Het begrip " Raad van Kerken" roept sowieso vragen op.

Vaak denkt men aan de zoiets als een gemeenteraad, of andere vorm van bestuur, zoals een raad van commissarissen. Terug even naar eerste opmerking: ja er bestaat in Ede een Raad van Kerken. Er zijn er zelfs twee in de gemeente Ede: In Bennekom en in de kerk van Ede zelf, en van deze raad hoort u nu de voorzitter spreken.

Waarom een raad van kerken, zult u misschien denken ? Wat doet deze dan en wat is de samenstelling ? Is dit een soort overkoepelend kerkbestuur ? Dat laatste zeker niet !

Laat ik eerst eens even gaan naar de ontwikkelingen op wereldschaal.

In 1948 werd de Wereldraad van Kerken opgericht en zij heeft haar hoofdkwartier in Geneve. Er zijn ongeveer 340 kerkgenootschappen lid, samen hebben ze meer dan 500 miljoen leden. De wereldraad is de grootste oecumenische organisatie in de wereld en haar belangrijkste doel is het streven naar meer eenheid, samenwerking en begrip tussen Christenen onderling. Al vele jaren strekt zich dit streven ook uit naar andere religieuze groepen in de samenleving.

Zoals ook bij de wereldraad van kerken het geval is, is het belangrijk, dat we denken vanuit een kader dat meer streeft naar wat mensen met elkaar verbindt, dan wat ons scheidt. Dat is wel gemakkelijker gezegd, dan gedaan, want we weten dat Christenen onderling flinke meningsverschillen kunnen hebben over de inhoud en vorm van hun geloofsbeleving. Ik neem aan, dat u er begrip voor heeft, dat ik op dit punt, maar niet in details ga. Daarmee wil ik niet zeggen, dat ik deze verschillen onbelangrijk vind, integendeel, maar vanuit een oecumenisch streven ligt zo'n zoektocht naar verschillen niet zo voor de hand, eerder naar wat ons bindt

Tegenwoordig zien we dat religieuze verschillen steeds meer een rol spelen in conflicten en brandhaarden in de wereld en deze gaan ons land niet voorbij. Het is van groot belang dat onze samenleving daarop een antwoord weet te vinden, een respons die samenbindend is en niet tot verdere verdeeldheid leidt. De bijdrage die we als kerken daaraan kunnen leveren moeten we niet onderschatten en zeker niet uit de weg gaan. Op nationaal niveau staat de landelijke Raad van Kerken voor deze uitdaging en in Ede probeert de plaatselijke Raad van Kerken daar inhoud aan te geven. De contacten met de moslimgemeenschap in Ede zien we als een belangrijk middel daartoe. Via gesprekken en bezoeken over en weer proberen we de dialoog gaande te houden. Maar er is meer over de raad van kerken te zeggen.

De raad van kerken in Ede bestaat al meer dan 40 jaar, de laatste 12,5 jaar als vereniging met statuten, een huishoudelijk reglement en een aantal werkgroepen. Indertijd werd vanuit de Raad van Kerken het godsdienstonderwijs op de basisscholen verzorgd. Nu gaat dan op een andere manier, maar via een werkgroep wordt dit werk nog steeds ondersteund.

Jaarlijks vinden ook gebedsdiensten en andere samenkomsten vanuit de Raad van Kerken plaats, zoals de Week van Gebed voor de eenheid in januari, de Wereldgebedsdienst begin maart en een adventsvesper in de december. Ook werken we mee aan de jaarlijkse heideweekviering in augustus, een mooi oecumenische moment van het jaar.

Andere activiteiten worden georganiseerd door een werkgroep pluriforme samenleving, zij onderhouden vooral de contacten met de Turkse en Marokkaanse moskee en organiseren wederzijdse bezoeken en samenkomsten.

Momenteel zijn er acht kerkgenootschappen, of kerkelijke gemeenschappen lid. De grootste twee zijn de Hervormde Gemeente Ede en de Protestantse Gemeente Ede (resultaat van de fusie tussen Gereformeerd en Tabor), verder het Leger de Heils, de Lutherse Gemeente in Ede, de Rooms-katholieke parochie Sint Antonius, de Emmaüs gemeente in Rietkampen, de basisgemeente Exodus en de Vrijzinnige Gemeenschap in Ede. Het zal u misschien opvallen dat nogal wat kerken of geloofsgemeenschappen in Ede door mij niet genoemd worden en dus geen lid van de raad van kerken zijn.

De raad heeft zich afgelopen vergaderingen zich met deze situatie bezig gehouden. Kunnen we een handreiking doen naar anderen, zodat ze het geluid en het draagvlak van de Edese RvK mede kunnen versterken? Zou dat zinvol zijn? Zowel voor ons als voor andere Christelijke gemeenschappen? Hoe zou die samenwerking eruit kunnen zien. De raad heeft daar in de laatste vergadering, enkele weken geleden volmondig ja op de vraag gegeven. Ik wil daar nu niet te veel zeggen, maar ik hoop dat ik bij een volgende column, of anderszins u hierover later positief kan berichten. Laat ik eindigen met de hoop en verwachting, dat we in de toekomst als RvK in de toekomst met andere kerken het gesprek kunnen aangaan.

Albert Schol,
Voorzitter RvK Ede