

Nieuwe voorzitter Douwe Ettema van Edese Raad van Kerken:

## **„We moeten van roeiers kanoërs worden”**

De Edese Raad van Kerken heeft een nieuwe voorzitter, Douwe Ettema. Die ziet het aantal lidkerken graag groeien en wil al kanoënd het doel in het oog houden. Al neemt het kerkbezoek af, toch blijft hij de kerk belangrijk vinden in de samenleving.

De nieuwe voorzitter van de Edese Raad van Kerken is rooms-katholiek. Hij groeide op in Friesland, waar zijn kerk een minderheid vormde. „Ik was me hierdoor bewust van mijn roots en tevens gericht op andere kerken.” Zijn vader was veehouder. Douwe ging na de lagere school naar het seminarie met het doel als missionaris te gaan werken. Uiteindelijk koos hij een andere weg en werd leraar landbouwtechniek op de praktijkschool in Ede.

### **Herderkerk**

Bijna veertig jaren volgden, waarin naast werken en leren – hij studeerde af in onderwijskunde – ook zijn gezin en de kerk een belangrijke rol speelden. Behalve in de agrarische onderwijspraktijk zat hij in directies en de laatste vijf jaar van zijn arbeidzame leven in de landelijke AOC-raad. In 2007 ging Ettema met pensioen, maar stilzitten was er niet bij. Hij deed onderwijskundig en agrarisch advieswerk in Marokko en Mongolië. De laatste jaren was hij coach, vertrouwenspersoon in het r.k. basisonderwijs en inspecteur gewasbeschermingsmiddelen. Verder is hij actief in de Goede Herderkerk in Ede, waar hij leiding gaf aan het fusieproces van elf parochies tot één nieuw parochieverband.

Een paar maanden geleden werd hij gevraagd of hij voorzitter van de Raad van Kerken in Ede wilde worden, als opvolger van ds. Hans van der Linden. „Mijn instelling is dat als zo’n vraag op je afkomt, je tenminste moet nagaan wat het inhoudt. Dat heb ik gedaan. Mijn conclusie was dat het de moeite waard was me ervoor in te zetten. Woensdag werd ik door de afgevaardigden van de negen lidkerken unaniem gekozen. Toen heb ik ja gezegd.”

### **Alcoholproblemen**

Een belangrijk kernwoord bij wat Ettema wil gaan doen, is oecumene. „Dat omhelst zoeken naar verrijking bij elkaar en de loopplank uitleggen naar de maatschappij toe. We willen signalen opvangen van vluchtelingen, allochtonen, mensen in de knel. We zijn betrokken bij activiteiten om het alcoholprobleem onder jongeren terug te dringen. Onze werkgroep pluriforme samenleving werkt mee aan het organiseren van de

interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen. Verbinding vinden we belangrijk, ook tussen de kerken onderling.”

### **Taizé**

Hebben de kerken een boodschap die het horen waard is in de Edese samenleving? Ettema lacht. „Vroeger was dat vanzelfsprekend. Tegenwoordig is de afstand tussen kerk en samenleving groter. Ik vind dat we niet al te bescheiden moeten zijn. Het geluid van de kerk mag best gehoord worden. Religie blijft voor de meeste mensen een belangrijk onderwerp.”

Religie is belangrijk, maar blijft de kerk dat ook? Op die vraag zegt Ettema: „Er zijn meer vormen van spiritualiteit dan naar de kerk gaan. Toch blijft de kerk heel waardevol.” Ettema erkent dat de kerken jongeren niet meer goed weten te trekken. „Dat hangt samen met ontwikkelingen in de maatschappij en een negatieve kijk op instituties. In andere werelddelen groeit de kerk. Ik geloof niet dat ze in Nederland zal doodbloeden. Het is een fase, waarin individualisering, flexibele netwerken en een andere kijk op traditie een rol spelen. We moeten ermee leren omgaan en plekken blijven houden waar mensen samen hun geloof kunnen beleven. Optimistisch blijven. Kijk eens hoeveel jongeren een jaar in het buitenland gaan werken en naar het aantal jongeren in de maandelijkse Taizé-vieringen hier in Ede? Dat is toch ook fantastisch?”

„We moeten van roeiers kanoërs worden”, is een graag gebruikte uitspraak van Ettema. „Roeiers werken hard maar ze zitten met hun rug naar het doel gekeerd. Een kanoër houdt het doel in het oog, hij let op, stuurt bij en anticipeert op de situatie.” Ettema wil de komende tijd met alle lidkerken afzonderlijk gesprekken gaan voeren. Hij wil weten hoe de lidkerken hun Raad van Kerken zien en wat ze belangrijk vinden. Zelf ziet Ettema de Raad van Kerken in Ede als een platform waar gewerkt wordt aan drie dingen: a) de eigen spiritualiteit verrijken aan die van de anderen, b) de persoonlijke beleving van het kerk zijn verder brengen en c) bezinning op wat de kerken samen kunnen doen voor de samenleving.

### **Oecumene**

Als de kerken deelnemen aan maatschappelijke discussies dan graag op ethisch vlak, met eigen morele standpunten, zegt Ettema. Net zo belangrijk vindt hij het dat de kerken opkomen voor mensen aan de onderkant van de samenleving en voor wie in verdrukking komt. De kerken zijn een aangewezen partner om perspectief te bieden, want, zegt Ettema, ze vinden houvast aan een geloof met uitzicht.

Ettema roept de Edese kerken op „handen en voeten te geven aan de oecumene”. Dat betekent in beweging komen. „Als je alleen maar stevig met je benen op de grond staat, kom je niet verder. Je moet je voeten verzetten om vooruit te komen, al raak je er soms door uit evenwicht.” Ettema gaat kijken of niet meer kerken willen meedoen. „Er ligt een mooi werkplan. Laten we daar samen mee aan het werk gaan!”